

Disapodden, avsnitt 14, "Roligt möte"

Musik spelas

Rickard: Välkommen till Roligt möte med Disapodden!

Tobbe: Roliga samtal.

Skratt

Johnny: En Q&A! (Questions and answers = frågor och svar)

Rickard: Tjoho!

Linus: Vi har ju några kort som vi tänkte utgå ifrån, med frågor på, och tanken är väl att vi ska få igång samtalsämnen och komma igång lite.

Tobias: Jajamen!

Sara: Tobias du kör frågorna idag?

Tobias: Yes

Sara: Hur tänker vi?

Tobias: Jag ställer frågorna, så svarar ni på den frågan, var för sig.

Sara: Okej

Linus: Vi kör ett svar per fråga va? Eller vad blir bäst?

Sara: Ja

Tobias: Ja precis, så kan vi göra.

Jocke: Är det du som valt ut dem?

Sara: Nej det är den här kortleken men vi klippte bort de snuskiga.

Linus: Ja, det var många opassande!

Tobias: Det ska vara rumsrent

Sara: Ja exakt! Hallå?

Jocke: Inte om man kör det onyktert, då kan det komma vad som helst.

Linus: Då kan spela den andra halvan.

Skratt

Sara: Ska vi säga vilka vi är?

Linus: Ja, Linus heter jag

Alla presenterar sig: Joakim, Johnny, Arne, Tobbe, Sara och Rickard.

Sara: Sen har vi hågen på en flaj!

Linus: Ja precis han kommer bli inklippt. Hej hej Håkan!

Sara: Håkan i framtiden

Swoschande ljud låter

Håkan: Hejsan, det är Håkan!

Swoshande ljud låter

Sara: Yes!

Linus: Vem börjar du och fråga?

Tobbe: Jag frågar dig.

Linus: Okej då.

Tobbe: Om det gjordes en film om ditt liv, vilket ögonblick, tror du, skulle få biobesökarna skratta mest åt?

Linus: Skrattar. Skratta mest åt? Jag vet inte, jag har nog så många gånger att välja på. Alltså jag råkar ju alltid ut för grejer, jag vet inte! Vad skulle de skratta mest åt? Hmmm

Tobias: Får jag ge ett exempel? Till exempel om det är så att du sjunger i duschen?

Linus: Ja, nej det gör jag inte.

Jocke: Dina tonårsupplevelser?

Linus: Ohoj, då skulle de gråta. Nej jag vet faktiskt inte.

Sara: Jag tror det här är bra, att vi hjälper till och tänka.

Linus: Ja precis.

Jocke: Om hur du träffade Mathilda.

Linus: Skulle de skratta åt det? Bara HAHA kolla vad hon bytte ner sig.

Jocke: Eller hur du raggar på tjejer!

Linus: Ja det är också ett skämt.

Sara: Skrattretande

Linus: Jag vet inte. En sak som hände när jag var ny här på jobbet var att vi skulle ner till Norrfällsviken och hjälpa till att städa stranden. Då tog jag upp en soppåse som jag skulle tömma som jag ställde rätt ner på ett jordgetingbo.

Sara: Nej!

Linus: Jo, de var överallt! Och jag är ju livrädd för getingar så jag sprang med soppåsen på ryggen med en svärm runtomkring mig.

Jocke: Stack de dig?

Linus: Nej, Jag sprang för fort. Det hade de kanske skrattat åt?

Sara: Ja det hade varit kul!

Jocke: Ja, sen får man göra en berättelse kring det, en cringe-berättelse. Du blir jagad av bin dör att du ställer ner en påse på getingboet.

Linus: Ja, du kan se det framför dig. Sen om någon annan känner att de vill flika in så kan man göra det också.

Sara: Ja för jag kan tänka mig att det kan bli rätt svåra frågor som man känner "ingen aning", så att det är okej.

Johnny: Får man passa?

Sara: Får vi det?

Linus: Jaa, det måste man få göra

Sara: Ja det får man.

Tobbe: Okej, nästa fråga till nästa person. Sara!

Sara: Du bränner av oss först.

Jocke: Ni är ju roligast.

Tobbe: Vilken är världens mest överskattade film? Enligt dig.

Sara: Men Gud!

Johnny: Oj..

Jocke: Vad menar man med överskattad?

Linus: Alltså en film som många tycker är bra men som du egentligen tycker är superdålig.

Sara: Ja men då säger jag "Forest Gump"! Är den så bra?

Johnny: Jag är beredd att hålla med dig.

Jocke: Jag skulle säga näst sista "Beck".

Linus: Okej

Skratt

Jocke: Det är den sämsta filmen jag någonsin sett

Linus: Är det många som tycker den är bra då?

Jocke: Nej den är den mest värdelösa de gjort!

Sara: Jaså?

Jocke: Ja, då är till och med de första "Beck"-filmerna bättre.

Sara: Åh, vad lätt. Eller vad skönt menar jag.

Jocke: Det som är mest pinsamt att se med sina föräldrar är ju romantiska filmer.

Sara: Men skojar du?

Jocke: "Pretty woman" eller "Hundtricket".

Sara: Speciellt när mamma går igång på Richard Gere i "Pretty Woman"!

Skratt

Jocke: Jag vill inte se en film med dig när Leonardo DiCaprio är med! Då kommer du sitta där och dregla!

Linus: Typiskt Sara att sitta och dregla åt karlar.

Sara: Ja risken finns.

Tobias: Nästa fråga. Då tar vi Jocke!

Jocke: Ja

Tobias: Vad av allt som är farligt skulle du vilja prova om det inte var det minsta farligt?

Sara Alltså att man skulle testat det om det inte var farligt.

Linus: Ja precis.

Sara: Okej okej.

Tobias: Ja om det inte var det minsta farligt

Jocke: Då ska jag säga, antingen bada med flodhästar eller krokodiler.

Johnny: Oj!
Sara: Det har jag för mig att du sa förut.
Linus: Flodhästar är ju bra farliga dom.
Jocke: Ja och om jag skulle dö föds jag bara som en flodhäst igen.
Linus: Ja, precis.
Jocke: Då får jag sola och bada!
Sara: Livet!
Linus: Ja det har du ju sagt, du vill va en flodhäst du.
Tobbe: Nästa
Sara: Vem får den?
Tobbe: Johnny.
Johnny: Jajemen!
Tobbe: Nämn en sak som du har gjort en gång men som du gärna skulle vilja göra igen.
Johnny: Oj, det är väl att åka utomlands.
Skratt
Tobbe: Den var ju enkel.
Jocke: Men vart skulle du vilja åka?
Johnny: Maldiverna skulle jag vilja åka till men där har jag inte varit.
Jocke: Alla säger Maldiverna, eller Bali.
Johnny: Jag har inte varit där men skulle vilja.

Tobbe: Arne! Berätta om en situation där du tänkte "Det där kunde gått riktigt illa".
Det här är verkligen en Arne-fråga!
Sara: Ja det känns som det.
Arne: Jag klippte upp en strömkabel en gång med strömmen på. Skratt.
Linus: Du klippte en strömkabel med ström på?
Arne: Ja
Skratt
Sara suckar
Jocke: var du med Johnny?
Johnny: Nej jag var inte med.
Sara: Fick du en sån där bränd lugg då eller?
Linus: Ja eller såg du sen, om man följde där kabeln hade varit, gick in i väggen?
Jocke: Men hallå man måste stänga av strömmen först!
Johnny: Jodå! Det vet han nu
Skratt
Linus: bara blixtrar ur kabeln. Ja men det hade kunnat sluta illa!
Arne: Ja men då hade jag tur att det var ett gummihandtag.
Johnny: Ja det var ett gummihandtag
Linus: Gud vad skönt.
Jocke: Du skulle inte haft något med metall på då hade det lett strömmen.
Johnny: Då hade håret stått på honom.
Linus: Jag gjorde ju också en sån där grej. Vi rostade mackor, jag och Mathilda, och så fick jag bara en impulsgrej och körde ner en gaffel i brödrosten såhär och prickade exakt på brödet, sen upp med den och Mathilda stod bara och tittade på mig och sa "Vad gör du?". Då förstod jag!
Jocke: Men hallå den leder ju ström den där metallen.
Linus: Ja men jag prickade ju bara brödet.
Johnny: Men tänk om du hade träffat
Linus: Ja exakt, då hade det ju exploderat!
Rickard: Hoppsan hejsan!
Arne: Det är gott med rostat bröd.
Linus: Ja, det är otroligt gott.
Sara: Det är gott det!
Linus: Inte när man blir rostad själv..
Jocke: Rostat bröd med sån där, vad heter det gula man kan lägga på?
Linus: Ost!
Skratt
Jocke: Nej, det där orangea som man kan lägga på typ.
Arne: Marmelad!
Johnny: Det är gött de!

Musik spelas

Tobbe: Nästa fråga.

Sara: Här va?

Tobbe: Rickard! Om allt som är onyttigt plötsligt blev nyttigt, vad hade du då ätit massor av?

Rickard: Tja, det är en bra fråga det! Det beror ju på vad man är sugen på just då.

Sara: Vad är du mest sugen på?

Jocke: Det ska va pizza!

Rickard: Ja men det är ju inte så onödigt, det kan man ju äta.

Tobbe: Nu ger jag exempel. Nutella? Som egentligen är jätte onödigt.

Linus: Ja, eller bara Godis?

Rickard: Det beror på vad man har att välja på?

Linus: Allt! Du har att välja på allt, det är det som gör det svårt.

Jocke: Allt som är onyttigt.

Linus: Ja precis, jag hade nog bara ätit brynt smör alltså. Åh vad gott!

Jocke: Men det är inte onyttigt!

Linus: Jo, bara smör.

Jocke: Nej fy fan, du som äter gammalt smör också!

Linus: Skrattar! Ja, jag som äter gammalt smör ja!

Rickard: Ja..

Sara: Vad säger du Rickard?

Rickard: Ja men smör kanske?

Linus: Tänk ett glas med smör.

Jocke: Nej usch.

Linus: Ät en pizza, sen sköljer man ner det med ett glas smör.

Arne: Fy fan

Jocke: Man äter smör, sen sköljer man ner det med smält pizza.

Linus: Ja

Rickard: Ja just det! Eller sån där spray-grädde som man fyller munnen med.

Jocke: Som Fredde i "Solsidan"!

Sara: Ska du fråga dig själv också eller?

Tobbe: Ja jag tänkte jag skulle fråga mig själv också. Har du kommenterat på en känd persons Instagram eller Twitter och fått svar? Alltså jag har inget minne av det om jag ska vara helt ärlig.

Linus: Nej, vad kan det med vara, Facebook?

Jocke: Jag vågar inte för jag är rädd för att bli uthängd. Så jag går in och kanske gillar eller så tänker jag "jag bryr mig inte"! Det där dramat som finns, usch!

Linus: Ja

Swochande ljud låter

Tobbe: Vilken är världens bästa låt, alla kategorier, om du måste välja en?

Håkan: Det är många men..*börjar sjunga* "två rum och kök, gör ett försök älskling.."

Jokkmokks Jocke "Gulli Gullan" spelas

Håkan: Jokkmokks Jokke, den låten.

Linus: Jokkmokks Jokke, Okej!

Swoschande ljud låter

Tobbe: Nu gör vi att vi går det här varvet istället.

Linus: Japp okej. Då börjar vi med Sara då?

Sara: Åh nej!

Tobias: Ja vi börjar med Sara. Hur tror du ditt liv ser ut tio år från nu?

Linus: Skratt

Sara: Jiaaa,

Skratt

Sara: Då ska vi se, bladder bladder!

Jocke:*viskar* flera barn!

Sara: *hör fel* inga barn?
Jocke: Nej mer barn!
Linus: Haha, inga barn?
Sara: Men jag fatta inte vad han menade.
Skratt
Sara: Lägg av! Lägg ner barngrejen!
Jocke: Jo jag vet en grej. Drömhuset?
Sara: Ja, det har jag om tid år. Jag har drömhuset..
Tobbe: Sen har din man kanske lite mer magrutor kanske?
Skratt
Sara: Helt chockad!
Tobbe: Nej jag menar one pack!
Jocke: Nej, att hon är ihop med DiCaprio.
Sara: Ja exakt, då är jag ihop med Leo.
Linus: Så bor ni i hans lyxhus
Sara: Neeeej.
Linus: Med era 14 ungar!
Jocke: Sen vill du ha den där folkvagnen också va?
Sara: Ja
Linus: ID-buss?
Sara: Körkort vill jag ha också!
Linus: Ooouf, höga mål.
Sara: Automat!
Linus: Hahah, automatkort!
Johnny: haha, automatkort.
Jocke: Och dansa magdans?
Sara: Nej, jag säger drömhus.

Tobbe: Okej. Rickard?
Rickard: Ja
Tobbe: Har du blivit stoppad av polisen någon gång?
Rickard: Nej
Tobbe: Okej
Jocke: Du är laglig.
Tobbe: Linus! Vilken är din favoritplats på jorden om du tvingas välja EN plats?
Johnny: Oj!
Linus: En plats på hela jorden som är min favorit?
Johnny: I bilen?
Linus: Det är i BILEN! I 250km/h *förställd röst*
Sara: Då snackar vi!
Jocke: *Viskar* Vid datorn!
Linus: Skrattar. Nej det är inte vid datorn heller. Det är där alla mina nära och kära är, det är ingen speciell plats sådär.
Johnny: Ja det var fint.
Sara: Awww
Jocke: Jag trodde du skulle säga kyrkogården! Där alla ligger.
Linus: Kyrkogården?
Sara: Nej men! Vilken dödsdimma!
Linus: Ja. Visst?
Jocke: Dödsångest
Linus: Ja vi har lite regn i bakgrunden här
Jocke: och sorglig musik

Regn låter och sorgligt piano spelar

Tobbe: Jocke? Vad kan man inte sluta äta när man väl har börjat?
Jocke: Det är väl allt man inte kan sluta äta men ja, vad kan det vara. Det kan vara massa grejer!
Linus: Ja, men något som du känner "nu äter jag upp allt, nu äter jag tills det inte finns något mer". Chips är ju en sån typisk grej. Så fort man håller upp det...
Sara: *viskar* Ferraribilar!

Jocke: Näe, vad heter de här björnarna? De små.

Linus: Färgglada?

Sara: Zoo?

Linus: Haribo

Jocke: Äter man en, tar man bara fler hela tiden. Jo Haribo-nallarna är det...

Tobbe: Min åsikt-jag skulle nog säga giffjar.

Linus: Jaså?

Jocke: Det är som reklamen: "Bara en giffel till"

Tobbe: Ja man säger alltid det. Man tar bara en sen tänker man, "en till", "okej bara en till" och så vidare..

Sara: "Ja, sista nu, och den här ska jag bara lukta på"

Tobbe: Ja, sen är påsen helt slut och då bara, okej den är slut.

Sara: Vill du ha kanel eller vanilj-giffjar?

Tobbe: Jag skulle nog säga vanilj.

Jocke: Jag säger kanel.

Linus: Man skulle vilja trycka ihop giffjarna till en stor och äta den så.

Sara: Vad säger Arne?

Arne: Kanelbullar med kaviar, gillar jag.

Linus: Kanelbullar med kaviar? Näää

Sara: Det är din grej!

Arne: Det är gott!

Linus: det kan man sluta äta när man vill.

Skratt

Tobbe: Johnny

Johnny: Ja

Tobbe: Om du fick leva om 6 valfria månader från ditt liv, vilka månader skulle du då välja?

Sara: Alltså leva om 6 månader?

Linus: 6 månader!

Sara: Det är ett halvår

Johnny: Oj oj.

Joakim: Ett halvår.

Linus: Den är svår!

Johnny: Den är svår, jag vet inte.

Sara: Alltså leva om åren med den hjärnan du har idag eller, om vi säger att du tar ditt första halvår, då blir du ju bebis.

Linus: Ja då har man ju ingen hjärna.

Sara: Då fattar man ju ingenting.

Johnny: Nej precis, då är det ju lite dumt att ta den tiden

Skratt

Linus: Sex månader.

Johnny: Sex månader, får se här nu.

Jocke: Måste det vara i år eller kan det vara när som helst?

Linus: Ja, sen får man ju passa om man vill.

Johnny: Ja, men om man tittar tillbaka sju månader tillbaka, nästan sex, är när jag tog körkortet.

Sara: Bra svar!

Linus: Det är bra!

Jocke: Hur länge sen är det?

Sara: Automat!

Johnny: Sju månader sen...

Tobbe: Yes, Arne..

Arne: Ja

Tobbe: Vilken är världens bästa teve-serie, genom alla tider, enligt dig?

Johnny: Jag kan nästan svara åt dig.

Arne: Rederiet, Varuhuset och Skilda världar.

Jocke: Skilda världar?

Tobbe: Okej

Johnny: Det var tre stycken där då

Sara: Rederiet, Varuhuset och?

Johnny: Skilda världar

Sara: Alright! Rätt fråga till rätt person.

Linus och Johnny: Jaa

Linus: Verkligen!

Sara: Tobbe

Tobbe: Ja. Berätta om en rolig, sjuk eller knasig historia där en lärare var inblandad.

Jocke: Vad har du gjort med läraren då?

Sara: Nej men! Det måste ju inte vara något snuskigt..

Jocke: Vad har hänt där?

Tobbe: Nej Usch.

Jocke: Man kan få kvarsittning.

Sara: Ja

Tobbe: Jag skulle kunna säga en ganska rolig historia iallafall. Det var så att jag skolkade men jag gick inte från lektionen utan jag stannade kvar på lektionen, men jag gjorde ingenting.

Skratt

Sara: Så kan man ju också göra.

Jocke: Men då är det inge skolk?

Johnny: Passiv skolkning

Linus: "Jag skolkar, låt mig va!"

Tobbe: Vi skulle öva på en dans för vi skulle dansa någongång längre fram men jag vägrade, men jag gick inte heller där ifrån. Anledning till varför jag inte gick var för att jag ville veta vad vi skulle göra sen.

Skratt

Jocke: Jag hade gått där ifrån direkt!

Linus: Du var lite nyfiken ändå?

Sara: The rest is history

Tobbe: Yes, the rest is history..

Swooshande ljud

Tobbe: Om du fick en tidsmaskin och fick göra en enda resa tillbaka i tiden, vart skulle du då resa? 60-talet?

Håkan: Jag skulle gärna vilja åka tillbaka till mormors tid för att hon gjorde så goda bullar exempelvis.

Linus: Bra, yes. Exakt. Det är bra!

Swooshande ljud

Musik spelas

Tobbe: Sara?

Sara: Jaa..

Tobbe: Föredrar du att det är för kallt eller för varmt i rummet om du måste välja?

Sara: För kallt!

Linus, Johnny och fler: Ja (håller med)

Jocke: Nä! För varmt!

Johnny: Det är bara att klä på sig.

Linus: Ja exakt. Jag gillar att ha lager på mig. Man kan inte ha för många lager.

Jocke: Jag vill inte ha några lager.

Linus: Ja nej jag kan ha så många som möjligt.

Sara: Ja, och så tycker jag varma kläder är snyggare.

Rickard: Ja om jag också får svara på samma fråga så gillar inte jag heller när det är för varmt. Det är bättre när det är lite svalt för jag är så varm i mig själv!

Linus: Ja men så är jag också..

Tobbe: Rickard

Rickard: Mm

Tobbe: Är du typen som storbölar till sorgsna filmer?

Rickard: Nej, nää det tror jag inte. Nej

Jocke: Sara är väl det?

Linus: Varför är hon det?
Jocke: För att man såg på henne att "det gör hon"
Sara: Ja. Jag kan inte ens titta, nej usch, jag kan inte ens se en trailer eller en nyhet. Det går inte!
Linus: Jag har blivit mer så sen jag blev farsa.
Jocke: Varför då?
Linus: Jag vet inte, ingen aning.
Jocke: Pappa-instinkten då eller?
Linus: Ingen aning men det är väl så?
Tobbe: Det låter som att du har blivit mer ödmjuk
Skratt
Jocke: Och mer känslig!
Linus: Ja, det kan det vara.
Sara: Men jag kan inte titta på för glada filmer heller för då grinar jag åt det hållet istället.
Johnny: För det blir lyckligt.
Sara: Ja
Johnny: Ja
Sara: Åt hel...sikke med allt! Men Rickard är ingen som bölar?
Rickard: Nä
Sara: Har jag uppfattat dig rätt?
Rickard: Nej jag bölar inte.
Jocke: Nu är det Linus då?
Tobbe: Yes, Linus. Vad är det mest korkade du har köpt i hela ditt liv?
Sara: boom
Linus: Jag köpte LED-lampor som jag kunde hänga upp på väggen, som lyser i alla möjliga färger, de var riktigt dyra.
Jocke: Varför använder du inte de då?
Linus: DE ramlade ner en gång sen har jag aldrig satt upp dem igen. DE är så coola för de lyssnar på musiken och blinkar i samma takt i olika färger.
Jocke: Vad kostade de då?
Linus: Ja, fyra-femtusen kanske?
Tobbe: Oj!
Sara: Oj!
Jocke: Varför ligger de bara där då?
Linus: Ja, jag har inte orkat satt upp dem. Skratt
Jocke: Kan inte du be Mathilda att sätta upp de åt dig?
Linus: Alltså ja, hon har till och med erbjudit sig att göra det.
Jocke: Bra! Där har du det. Då har ni en rolig sak ihop med henne!
Linus: Ja. Sätta upp mina lampor. Då kan vi skratta medan vi gör det, ha ha ha.
Jocke: Sen kan du sätta på en bra till..
Sara: Som blinkar i takt.

Jokkmokks Jokke "Gulli Gullan" spelar

Tobbe: Jocke: Har du ringt 112 någon gång?
Jocke: Det är väl polisen? Nä, det är väl inte polisen va?
Linus: Jo det är det
Tobbe: Nej, det är väl 114 114 väl?
Linus: 112 är väl..?
Sara: Akut! SOS, hjälp mig nu! Vare sig vilka ni är!
Linus: Precis.
Jocke: Nej
Sara: Du har inte gjort det?
Jocke: Nej, för jag har haft andra som gör det.
Sara: Japp
Jocke: Jag har inte behövt.
Tobbe: Johnny? Har du varit med om någonting läskigt under en flygning?
Johnny: Nej, faktiskt inte.
Jocke: Vad fan är läskigt då?
Johnny: Jo! En gång. Det var när vi skulle landa i Skellefteå..då gick det fort.
Sara: För fort?

Johnny: Ja och jag har flygskräck så det var lite obehagligt.
Sara: Samma här.
Jocke: Vad gjorde du då? Kramade du någon hand hård då eller?
Johnny: Ja, då kramade jag väl min egna hand hårt.
Sara: Grannens!
Skratt
Linus: Grannens knä..
Johnny: Bägge två om jag sitter i mitten...
Skratt

Tobbe: Okej. Nu, Arne. Har du tagit en selfie ihop med en kändis?
Arne: Ja flera!
Linus: Flera? Ojoj, vilka?
Arne: Olle i Lasse Stefanz och Rolandz
Linus: Rolandzzz
Tobbe: Ja! Najs..
Sara: Då är det du!
Tobbe: Vilken är den konstigaste granaten du, eller någon du känner, har haft?
Sara och Linus: Granne?
Tobbe: Ja, där kan jag faktiskt vara ärlig. Det är en på mitt boende.
Sara. Okej.

Swooshande musik

Tobbe: Berätta om en situation där du tänkte "det där hade kunnat gå riktigt illa!"
Håkan: Där kan jag svara direkt! Det var första gången jag åkte slalom och jag åkte störtlopp och det gör jag inte om några fler gånger.
Linus: Jasså?
Håkan: Jag tog svängen lite försent, fast det gick bra, men jag vill inte göra om det igen. Jag hade kunnat hamna i ett räcke och det hade inte varit så kul. SÅ jag hade kunnat brutit benet, men jag klarade mig den gången och det får man vara glad för!

Swooshande ljud

Linus: Ja men, är vi klara?
Sara: Ja!
Jocke: Ready?
Linus: Ja
Sara: Det var väl kul det här?
Jocke: Nej..
Linus: Nähä...okej. Var det inge kul!
Jocke: Snipp snapp slut!
Skratt
Jocke: Nu var sagan slut!
Linus: Var det inge kul?
Jocke: Jo. Tack och hej leverpastej!
Sara: Det var dagens podd!
Linus: Ja, tack och hej!
Rickard och Tobbe med fler: Tack och hej!
Sara: Det var kul!

Musik spelas

